



NIEUWSBRIEF VOOR LEDEN
STICHTING RUITERSPOREN

het RUITERTJE

39

27 DECEMBER 2018

JAARGANG 8

STICHTING RUITERSPOREN

DORPSWEG 53

9798 PD GARMERWOLDE

Reageren?

info@ruiterspooren.nl
050-5423919



Het laatste **RUITERTJE** van dit jaar heeft twee zwarte randen. De afgelopen periode overleden twee donateurs waarmee ik een bijzondere band had. Verderop leest u hier meer over.

De Ruiterdag in april was wat mij betreft het hoogtepunt in het afgelopen stichtingsjaar. Degenen die deze dag gemist hebben, krijgen wellicht in 2019 een nieuwe kans?

Tenslotte wens ik iedereen een **goed en gezond 2019!**

Jaap Ruiter, voorzitter



(DE) RUITER

Ken je iemand die vást geïnteresseerd is in onze familie(stamboom)?

Stuur hem of haar dit **RUITERTJE!**



◆ IN MEMORIAM: JAN HENDRIK RUITER UIT WETERING



Het was al heel lang een wens van mij om op kerstavond de kerk van onze voorouders in Blokzijl te bezoeken. Vorig jaar was het eindelijk zo ver; de havenkom was leuk versierd en het was een prachtige avond. Na afloop reden we terug naar Muggenbeet; we hadden een kamer geboekt bij Geertien (waar anders?). Het was allemaal heel bijzonder, bijna een soort pelgrimstocht.

De volgende dag reden we langs Wetering terug naar huis, en daar zag ik bij het huis van Jan Hendrik Ruiter aan de overkant van het water de Ruitervlag in top. Dat was een mooi gezicht en ik stapte eventjes uit om een paar foto's te maken.

Achteraf gezien is dat op de valreep geweest, want begin dit jaar zijn Jan en zijn vrouw verhuisd naar Steenwijk. Het ging niet meer zo goed met Jan. Op 6 november j.l. is Jan overleden. Zijn zoon Ronald lichtte me in en ik schreef hem over de bijzondere herinneringen die ik aan Jan en zijn vrouw had.

Enige jaren geleden vroeg mijn zoon Geert zich af welke studie hij zou gaan doen. Het beroep van architect leek hem wel wat, en omdat ik wist dat Jan architect was belde ik hem op. Hij nodigde ons uit om een bezoek aan Wetering te brengen, dan konden we eens zien hoe en wat. Het werd een hele leuke middag, waarin Jan van alles vertelde over het architect zijn. Uiteindelijk belandden we in Kalenberg waar we aan de gracht heerlijke pannenkoeken aten.



Het Waterschapshuis in Lelystad is ontworpen door Jan Hendrik Ruiter.

Jan was destijds ook een van de eersten die een Ruitervlag bestelde. En het bleef niet bij één, na een jaar vroeg hij om een nieuw exemplaar. De eerste was dag en nacht aan de vlaggenmast blijven hangen totdat hij door een stormwind van de mast gerukt werd en in het water van de Wetering was ondergegaan. Ergens op de bodem van de Wetering ligt dus nog een Ruitervlag...





◆ IN MEMORIAM: ALI DOUMA-VAN WIJNGAARDEN UIT MEPPEL

Afgelopen vrijdag stond ik in Meppel op de begraafplaats en nam afscheid van Ali. Wij kenden elkaar al sinds de jaren tachtig.

Zij bezocht in dit tijd regelmatig het archief in Steenwijk of Zwolle en schreef dan de nieuwgevonden informatie op kleine briefjes die ze me met de post opstuurde. Ik vulde daarmee de stamboom aan, en maakte overzichten met een zelf geschreven programma (het was de tijd vóór Word en internet) die ik dan weer terugstuurde. Zo zijn er in de loop van vele jaren honderden en nog eens honderden nieuwe Ruiters opgespoord.

We moeten Ali met zijn allen dankbaar zijn voor al die uren die ze in het archief heeft doorgebracht. Als we elkaar belden en over de stamboom spraken hadden we beide hele stukken stamboom 'in ons hoofd' en kenden alle aangetrouwde personen van naam. Dat ging heel lang zo door totdat er zoveel (De) Ruiters in de stamboom zaten dat het niet meer te doen was. Het was een leuke tijd en ik denk er met plezier aan terug.

Als ik weer eens een ontdekking deed, was ik altijd benieuwd naar Ali's reactie. Ik beschouwde haar toch een beetje als mijn mentor. Haar interesse in de stamboom is altijd gebleven, al was ze de laatste jaren niet meer actief. Ze vond mijn 'ontdekking' van de Zutphense Ruyterfamilie bijzonder interessant, maar wou het eerst toch wel bewezen zien.

Via Ali heb ik ook contact gekregen met Bob Haan uit Grand Rapids. Bobs moeder was Lammegien Ruiter, die als vierjarige met haar ouders in 1906 emigreerde naar de Verenigde Staten ([zie Emigreren naar Amerika](#)).

Het contact met Bob is altijd blijven bestaan. Bob is dan inmiddels 90 jaar, hij staat nog volop in het leven en we hebben nog bijna wekelijks contact.

Ook daarvoor ben ik Ali zeer dankbaar.

*Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof.
Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God.
Efeziërs 2:8*

Met verdriet delen we mee dat is overleden mijn geliefde vrouw, onze lieve, zorgzame en betrokken moeder, oma en overgrootmoeder

Alida Douma - van Wijngaarden

Amsterdam, 27 augustus 1933

Meppel, 7 december 2018

*Vol vertrouwen op God is ze gestorven.
Ze nam afscheid met deze woorden: 'Tot ziens in het nieuwe Jeruzalem!'*

 61 jaar

Age Douma

Mijn vrouw en onze moeder is thuis.

~~Verzendde bevestiging van 7 december 2018~~

Op vrijdag 14 december is er om 11.00 uur een dankdienst voor haar leven in de Kruiskerk, Thorbeckelaan 73 in Meppel.

Vanaf 10.00 uur is er gelegenheid tot condoleren. Aansluitend aan de dienst vindt de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats, Zomerdijk 10^a in Meppel.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Kruiskerk.





◆ VON REUTERN

Eind vorig jaar was mijn jongste zoon Geert in Rusland om zijn vriendin te bezoeken. Natuurlijk ontmoette hij ook haar ouders, en die waren erg enthousiast over Geerts verhaal over de achtergrond van onze familie en de **Von Reuterns**. Ondanks het voorbehoud dat het eerst nog maar eens aangetoond moest worden. Het is natuurlijk ook een prachtig verhaal dat je graag wilt geloven.

In oktober was Yana's moeder hier in Groningen op bezoek en kon ik haar ook ontmoeten. Ze had een heel boekwerk meegebracht met fotokopieën uit oude boeken met stambomen, waarin ze ook de Von Reuters was tegengekomen. Fantastisch natuurlijk en heel erg attent, maar jammer genoeg allemaal in het Russisch. Ik ga op zoek naar een OCR pakket dat ook Russisch kan vertalen, maar misschien heeft iemand van jullie al eens iets dergelijks bij de hand gehad?

326

ФОНЪ-РЕЙТЕРНЪ.

№№

№№
отцовъ.

Ф о н ъ - Р е й т е р н ъ .

I.

1. Иоаннъ фонъ-Рейтернъ (von-Reutern), род. въ Любекѣ въ 1635, переселился въ Ригу, гдѣ былъ ратсгеромъ и оберъ-веттгеромъ; получилъ дипломъ на дворянское достоинство отъ короля шведскаго Карла XI, 21 июня 1691; † 8 марта 1698. Ж. Елисавета фонъ-Фреденъ.

II.

2. Иоаннъ, рижскій ратсгеръ, р. 1666, † 1717. Ж. Екатерина-Варвара Метцю-фонъ-Данненштернъ (Methsuevon-Dannenstern), р. 1676, † 1719
Елисавета, р. 1667, † 1736, за рижскимъ ратсгеромъ Петромъ Гаксъ (Haaks)
Екатерина, р. 6 сентября 1679, † 21 октября 1746, 1) за Германомъ фонъ-Бревернъ, вице-президентомъ лифляндскаго гофгерихта, р. 1663, † 1722; 2) за генераль-аншефомъ Германомъ-Иоанномъ Бонъ (Bohn) . . .

I.

III.

3. Гисбрехтъ, р. 1700, † 1728. Ж. Беата-Христина фонъ-Бревернъ, р. 1706, † 1734
4. Германъ, р. 1713, † 1784
5. Иоаннъ, рижскій ордунгсъ-рихтеръ, р. 1718, † 1756. Ж. Софія-Христина фонъ-Лёвенштернъ, р. 1722, † 1783

2.

IV.

6. Германъ-Иоаннъ, прусской службы поручикъ, † 1746
7. Гисбрехтъ, гольштинскій камергеръ. Ж. графиня Стенбокъ
8. Эрнстъ, прусской службы поручикъ, † 1757. Ж. фонъ-Ведель

3.

Bovenaan staat VON-REUTERN en op de eerste regel herken ik natuurlijk IOANN VON REUTERN uit 1635, maar daarna houdt het al snel op...





◆ DE RODE VAN HEECKEREN

Ook al heb ik de afgelopen periode weinig aandacht voor de stamboom gehad, toch heb ik een interessante ontdekking gedaan.

Het blijkt namelijk dat "Evert die Roede, geheten die Ruyther" met zekerheid behoort tot de familie de Rode van Heeckeren. Mogelijk zijn we hier een connectie van de Zutphense Ruyterfamilie met de familie de Rode van Heeckeren op het spoor.

Lees het nieuwsbericht : [Nogmaals Evert de Rode, geheten die Ruter](#)

◆ OPROEP

De oproep voor ideeën om iets met ons familiewapen te doen, leverde één reactie op. Mijn zoon Rein opperde het idee om een speldje te laten maken van ons familiewapen.

In grotere aantallen zou zo'n speldje rond de 4 á 5 euro gaan kosten, inclusief porto (en een euro voor de Stichting).

Als je wellicht interesse hebt, kun je me alvast mailen. Dan weet ik een beetje of het zin heeft om hier verdere aandacht aan te schenken.

◆ DONATIE

De Stichting Ruitersporen heeft zoals bekend sinds vorig jaar geen donateurs meer, maar alleen nog leden. De inkomsten van donateurs zijn daarmee ook weggevallen, maar de Stichting heeft wel haar vaste uitgaven gehouden, zoals de kosten voor de website en abonnementen (Centraal Bureau voor Genealogie, Historische Vereniging IJsselham, etc).

Langs deze weg vraag ik je daarom of je een vrijblijvende donatie aan de Stichting wilt doen. Je steunt met jouw donatie het werk van de Stichting en helpt zo mee om het familie-erfgoed van de familie (De) Ruiter te behouden voor het nageslacht.

Hartelijk dank aan diegenen die in de loop van dit jaar al een donatie hebben gedaan! Voor hen is deze oproep dan ook zeker niet bedoeld.



Een donatie is welkom op: **NL23 INGB 0670 5369 38**

Ten name van **J A Ruiter en/of D L Walraven**

Vermeld a.u.b. "**Donatie Ruitersporen**"

